

Sognepræst

**Mogens Ohm Jensen**

Jakobskirken, Roskilde Søndre Sogn

Astersvej 11, 4000 Roskilde

mobil 61 63 81 22 e-mail: moje@km.dk

www.jakobskirken.dk

Til hjem med tilknytning til Fjordskolen, Lysholm afd.

Roskilde, d. 30. maj 2014

## Vil du gå til præst?

Kære elev, kære forældre!

Gennem Lysholmskolen har jeg fået lov til at henvende mig til jer og spørge, om I er interesseret i at fejre konfirmation i foråret 2015.

Du kan gå til præst hos mig i Jakobskirken i næste skoleår.

Du kommer til at lære kirken bedre at kende. De gode historier om Jesus bliver fortalt, vi synger salmer sammen med organisten, og vi lærer at bede til Gud. Vi tegner og laver drama. Vi går på opdagelse i kirkerummet og prøver tingene af.

Kort fortalt lærer du mere om, hvad tro, håb og kærlighed betyder.

Konfirmations-forberedelsen munder ud i, at du bliver konfirmeret i Den Danske Folkekirke.



Jakobskirken tilbyder konfirmations-forberedelsen, fordi kirken er handicapvenlig og gennem mange år har samarbejdet med Fjordskolen, Lysholm afd. Lærere og pædagoger fra Lysholm samarbejder med mig, og jeg deltager løbende i efteruddannelse, så de unge får den bedst mulige undervisning.

Konfirmations-forberedelsen foregår i skoletiden. Ugedag, tidspunkt og transport vil blive aftalt med skolen.

Undervisningen fører frem til at fejre **konfirmation på Store Bededag, fredag d. 1. maj 2015 kl. 10.00 i Jakobskirken** – eller I jeres egen sognekirke på en anden dato, hvis I hellere vil fejre konfirmationen

sammen med den præst, som I kender derhjemme.

Det vil i mange tilfælde også godt kunne lade sig gøre, at du går til præst hos sognepræsten, der hvor du og din familie bor. Hvis du gerne vil det, må dine forældre forhøre sig om mulighederne hos jeres sognepræst.

Det vil sikkert også kunne aftales, at konfirmationsforberedelsen finder sted i Jakobskirken og konfirmationen fejres i jeres sognekirke. Hvis I ønsker dette, skal I aftale det med mig, og samtidig henvende jer til jeres sognepræst vedr. datoen og de praktiske ting på selve festdagen.



I familien vurderer I selv, om det er rette tid nu, eller om konfirmations-forberedelsen skal vente til et senere tidspunkt.

Undervisningen er også et tilbud, hvis du ikke er døbt, og I går og overvejer derhjemme, om tiden er moden til at blive døbt.

Jeg kan oplyse, at konfirmationen året efter også ligger på Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 – hvis nu I skønner at det er bedst at vente.

Tro, håb og kærlighed – det er for mig den dimension i tilværelsen, som det er at håbe på noget godt, at have tillid til det der er større end mig selv, og have kærlighed til livet og til andre mennesker.

Tilmelding sker ved, at tilmeldingssedlen sendes til mig senest d. 19.6., eller I kan tilmelde jer på e-mail: [moje@km.dk](mailto:moje@km.dk) og skrive de oplysninger, som jeg skal bruge.

I kan læse mere og finde fotos på [www.jakobskirken.dk](http://www.jakobskirken.dk). I er også velkomne til at ringe til mig på mob. 61 63 81 22, hvis I har spørgsmål.



Med venlig hilsen

Mogens